

Pa pa la pa pa la pa. Pa pa la pa pa la pa.

Oeh!

2. En al die kerels met zwarte leren kleren,  
 en hun tanden, waar zijn die toch naar toe?  
 En al die pilsjes in plastic en in blikjes,  
 Er is geen klasse, we zijn het leven moe.

O nee, o nee, niet met deze jongen,  
 And're gewoonten hou ik er op na,  
 Ik vul mijn dagen met cactus water geven,  
 Ik vul mijn nachten met de cha cha cha.

# Cha Cha Cha

Raymond van 't Groenewoud

Cha cha cha ♩ = 132

Tekst en Muziek: Raymond van het Groenewoud

Pa pa la pa pa la pa, Pa pa la pa pa la pa.  
Pa pa la pa pa la pa. In de mu -  
ziek be-staan ook veel ra - cis - ten, hun kop is leeg, de mo - de vult ze  
op. Dan is het reg - gae en dan moet het weer cold wave, Ha - re  
Krish - na, wat zit er in hun kop? Kijk eens naar mij, ik hou van veel mu -  
ziek - jes, speel al - les graag en wie doet mij dat na? En net on -  
langs, bij bom - ma op de zol - der, ont - dek - te ik de zwoe - le cha cha  
cha. Ja - wel, ja - wel, u hebt niet mis - be - gre - pen, an - d're ge -  
woon - ten hou ik er op na. Ik vul mijn da - gen met ge - hakt, ik vul mijn  
nach - ten ik vul mijn nach - ten, ik vul mijn  
nach - ten met de cha cha cha. Pa la pa pa la pa.